

Voor de vismeesters die ons hebben lesgegeven en geholpen:

Afgelopen woensdag stond de morgen in het teken van vissen. We begonnen met een theorieles over vissen. Soorten vissen, hoe ze leven, paren, eitjes leggen, de werking van de kieuwen enz. We kregen allemaal een zoekkaart vissen waarop we door het stellen van vragen uit kunnen zoeken om welke vis het gaat of welke vis we gevangen hebben.

Na de pauze gingen we in het park echt vissen. Iedereen kreeg een hengel met aas er aan. Het was een geweldige morgen met mooi weer en een goede visvangst! De kinderen hebben ervan genoten.



Groep 7b laat zelf 'horen' wat ze ervan vonden:

Karim: Erg leuk, ik schrok toen ik een vis aan mijn lijn had. De ,maden vond ik eng.

Remy: Twee vissen gevangen en ik vond het heel leuk! De mannen waren heel aardig en behulpzaam!

Jennifer: Ik vond het een superdag! Ik heb 1 vis gevangen! De menteren waren lief en aardig en legden het goed uit.

Sander: Ik heb 1 vis gevangen, een schelepos. Het was heel leuk.

Marjolein: Eerst kregen we een spreekbeurt over vissen en toen gingen we in het park vissen. Ik heb 4 vissen gevangen. Het was heel leuk en gezellig!

Maud: Het was heel leuk, veel geleerd. Jammer, geen vis. De 5 mannen deden het wel leuk.

Presilia: Het was supercool en spannend. Geen vis gevangen. We kregen ook nog een tas met spullen.

Lenard: Ik heb 1 vis gevangen en het was leuk en gezellig.

Sharon: We gingen in groepjes van 6 vissen en er was een meneer bij ons in de klas met een ppt over vissen. Ik heb geen vis gevangen, helaas.

Sharif: Leuke, gezellige dag en leerzaam. Het was heel mooi om al die vissende kinderen te zien. Ik heb 3 vissen gevangen. Een geslaagde dag.

Jorid: Er waren 5 mannen die ons hielpen met vissen en het was superleuk! Ik heb jammer genoeg geen vissen gevangen.

Kamiel: Het was heel leuk en ik had drie vissen gevangen. De vijf mannen die ons hielpen waren heel aardig.

Lieke: Ik vond het super leuk. Ik wil nu zelf ook graag vissen. Ik heb geen vis gevangen maar ik ben wel bruin geworden. De vijf mannen hebben ons goed geholpen.

Rosalie: ik vond het heel leuk en ik heb drie vissen gevangen. We werden goed geholpen door de vijf mannen.

Dinand: Wij gingen vissen in het Wilhelminapark. Eerst kregen we op school uitleg over de vis.

Daarna gingen we echt vissen. Er waren vijf mannen die ons hielpen. Ik heb twee keer de hengel te vroeg gehesen, maar ik had toch nog een vis gevangen. Ik was heel blij.

Dualeh: Ik vond het leuk en ik heb twee vissen gevangen. Bijna drie, toen moesten we stoppen. Ik mocht de vissen ook aanraken en toen maakte juf een foto.

Karper

